

Beleidsplan 2018-2022



Protestantse Gemeente
Aldeboarn

missie

De Protestantse Gemeente Aldeboarn
is een gemeenschap van mensen die
verbonden zijn door de liefde van Christus.
Dichtbij en verder weg willen we warmte

en betrokkenheid, meeleven en toegankelijkheid uitstralen.

Inleidend woord



Het Beleidsplan 2012-2016 heeft mede de aanzet gegeven om als Kerk bewuster in het dorp aanwezig en nabij te zijn. Hier wordt in het Beleidsplan 2018-2022 op voortgebouwd. De markante toren van de Kerk is in de wijde omtrek een baken. Het gebed bij ons beleid is,

dat in de levens van mensen onze geloofsgemeenschap herkenbaar mag zijn in warme betrokkenheid in Jezus' naam. Het kerkblad van onze gemeente heet dan ook "Fanút it Hert". Het omslagblad toont een plattegrond van Aldeboarn. Hierin is een foto geplaatst van ongeveer 100 gemeenteleden, die opgewekt naar Boven kijken om geïnspireerd door Gods Geest van harte Gods liefde in het dorp te verspreiden.

In vijf avonden zijn er in de Kerkenraad bouwstenen aangedragen voor nieuw beleid. Ook is er geluisterd naar de gemeente bij zogeheten ontmoetingsavonden en op een gemeenteavond. Het Beleidsplan valt uiteen in drie delen:

1. een beschrijving van de Kerk in het dorp
2. visie ontwikkeling uit genoemde bouwstenen en verwoorden van de Missie
3. aandachtsvelden voor het tijdvak 2018-2022

1. Kerk in het dorp

Aldeboarn is een klein dorp van ca. 1500 inwoners in Mid-Fryslân. Aldeboarn is een agrarisch dorp met veel melkveehouders. Het gemiddelde inkomen van de gemeenteleden ligt naar schatting iets boven het modaal inkomen. Er is echter ook armoede in het dorp. Inkomens in de agrarische sector fluctueren sterk door de schommelende marktprijs. Woningen zijn in Aldeboarn voor een behoorlijk deel betaalbaar, met prijzen onder het landelijk gemiddelde. Dat draagt eraan bij, dat er in het dorp veel jonge gezinnen wonen en beide basisscholen goed zijn gevuld. De contacten tussen beide scholen zijn goed.

De dorpsgemeenschap is over het algemeen hecht. Er is een actief dorpsleven met veel (sport)verenigingen. Hoogtepunt is de jaarlijkse gondelvaart eind augustus, waarvoor vele dorpelingen zich enorm inzetten. Ze hebben er veel voor over om dit tot een geslaagd weekend te maken. Opvallend is dat ‘kerkelijk’ en ‘niet-kerkelijk’ in het dorp vrij soepel samengaat. Natuurlijk zijn er vooroordelen naar de kerk, maar er is geen sprake van een scheiding van culturen. Er wordt door kerkmensen veel waarde gehecht aan participatie in het dorpsleven. Aldeboarn is een dorp met een ontspannen sfeer waar de mensen over het algemeen gemoedelijk samenleven. Het sociale klimaat draagt zeker ook bij aan de wil om hier te wonen en te leven.

De Protestantse Gemeente Aldeboarn bestaat uit ca. 500 leden. Aldeboarn is één van de eerste kerkelijke gemeentes in Nederland

waar hervormd en gereformeerd samenging (1 mei 1973). Dat dit al in zo'n vroeg stadium tot stand kwam, geeft aan dat beide kerkelijke stromingen niet ver uit elkaar hebben gelegen. En wat er zeker ook aan heeft bijgedragen is de sterke gezinnszin die het dorpsleven tot op vandaag kenmerkt.

Gemeenschapszin is trouwens ook een woord dat voor het geloofsleven van de mensen erg belangrijk is. Over het algemeen zijn de mensen niet sterk gericht op de inhoud en de formulering van het geloof; het geloof is vooral een zaak van de praktijk. Er zijn verschillen in geloofsbeleving die echter niet tegenover elkaar staan. Het is goed om ruimte te blijven geven aan de verschillende kleuren binnen de geloofsbeleving.

De Protestantse Gemeente te Aldeboarn is de enige kerk in het dorp. De doopsgezinde gemeente is jaren geleden al opgegaan in een regionaal samenwerkingsverband. Vanuit de landelijke Kerk wordt gepleit voor regionale samenwerking. Hieraan gevolgd zijn er gesprekken

2. Visie en Missie

Bouwstenen voor Visie

(verzameld in vijf gesprekken in de Kerkenraad van najaar 2015 tot najaar 2016, alsmede Ontmoetingsavonden in de zes pastorale wijken begin 2017)

Als we onszelf de vraag stellen waarom we eigenlijk christen zijn geworden dan cirkelen de antwoorden rondom opvoeding, jeugdwerk en de daar ontvangen impuls enerzijds en anderzijds zelf het geloven op pakken en je Bijbel lezen. Ook zijn er ingrijpende gebeurtenissen waar juist de nabijheid van God is ervaren. Het is van belang te blijven drinken uit de Bron, anders droogt je geloven op!

Het weten dat God er is en je nooit alleen bent en je kracht voelt op moeilijke momenten geeft vreugde. Ook het zingen bij een

mooie melodie en woorden en het nieuwe leven zoals het in de lente bruist versterkt deze vreugde. Hartverwarmend is het samenzijn in de geloofsgemeenschap waar je ziet dat zoveel mensen zich inzetten voor een project (zoals het Roemenië project 2016), maar ook dat de huisvesting voor vluchtelingen in Aldeboarn met elan is opgepakt (koop van een huis voor gezin met status in 2017). Deze vreugde heeft groei nodig: meer intimiteit met God, nog meer het samen beleven van het positieve van het geloof; meer glimlach op het gezicht.



Psalm 100 roept op om de HEER met vreugde te dienen. Vanaf de 8^{ste} tot en met de 21^{ste} eeuw is Gods Geest in deze kerkgemeenschap in het dorp werkzaam, maar je mag en moet ook vooruit zien om de volgende generaties. Er kan verdriet en teleurstelling zijn omdat het met je kinderen niet allemaal zo gaat als je zou wensen, maar ook mag je de trouw van God daar naast plaatsen: Hij zal er zijn! Dit woord houdt ons een spiegel voor: nemen wij onze verantwoording naar de komende geslachten toe? Dit woord plaatst ons ook voor de realiteit dat nieuwe geslachten het allicht anders zullen doen als wij, maar de trouw van God is dezelfde. Het gaat erom dat wij ernaar zoeken dat de volgende generatie de vreugde van het geloof zal ervaren. We kunnen in dit alles van Jezus leren: Hij plaatst ons op een andere weg, uit onze comfortzone.

We willen de liefde van Christus op een begrijpelijke manier brengen in vertrouwen en verdraagzaamheid; vanuit genade. Verticaal en horizontaal: de relatie met God en zorg voor de mensen om je heen. Een brug naar het dorp: bloemetje naar niet-

leden; meeleven met de zieken; jeugdwerk niet alleen voor leden van de Kerk, maar voor iedereen; tentdienst; Kerst: marché gourmand.

De Kerk bouwt aan je geloven door een baken en een houvast te bieden. Elke zondag kom je bij elkaar; dit is een plaats waar je gestimuleerd wordt om te blijven geloven. Je doet hier nieuwe inzichten op, zowel zondag als doordeweeks. De kerk is de gemeenschap der heiligen en een plek waar je sociaal actief bent. Sommige mensen hebben pijn geleden aan de Kerk. Tact en luisteren zijn dan nodig! Ook is het goed om het eens om te draaien: de kerk heeft jou nodig. Er zijn buiten de Kerk zoveel mooie mensen: het zou een verrijking zijn als die meedoen en bouwen!

De landelijke kerk zoekt de weg naar 2025. Daar sluiten we op aan. Naar ons besef hoeft het in de Kerk niet zo radicaal anders dan het nu al is. De wijze waarop we kerk zijn willen we graag vasthouden: dat we namelijk de ogen open hebben voor de mensen om ons heen. Dat we, zoals nu, een huis bieden aan vluchtelingen (met een status). In het heden beleven wij openheid voor geloven en inspiratie. Met Gods hulp en wijsheid mogen we in vertrouwen verder gaan. Er is zorg om de tienergroep, maar ook de leeftijd daarboven. Hebben we voldoende aansluiting? In het verleden waren er grote 16min en 16plus groepen, waar is al die jeugd nu?

Tegenover bovengenoemd punt, is wel opgevallen dat op social media geloven soms zo maar geuit wordt. Er is kennelijk buiten de kerk wel geloof. Het is belangrijk dat wij dit positieve van het geloof in de samenleving herkennen en erkennen. Hoe zorgen we er omgekeerd voor, dat het goede dat er binnen de kerk is aanspreekt buiten de vertrouwde kring? We leven in een polariserende tijd waar mensen alleen de koppen van de krant lezen en er weinig diepgang lijkt te zijn. De samenleving is als het

ware gestrest. Binnen deze drukte mag de Kerk er zijn voor rust, verdieping vanuit de “authentieke Bron”.

De kerkdeur staat wel open iedere zondag, maar de drempel is hoog. Je moet dus soms iemand bij de hand nemen. Vergelijk een doopdienst: daar kun je makkelijker mensen mee vragen, maar ook bij Kerk Schooldienst en Alternatiene diensten. Een buitendienst heeft ook een lage drempel!

Juist bij de drempel zou je andersoortige bijeenkomsten kunnen bedenken waar het accent op bezinning ligt met respect voor elkaars inzicht en uitzicht. Er is wel behoefte aan bezinning, als er op een dergelijke plaats begrip is voor vragen en twijfels. Waar je

jouw niet-weten kunt delen kan dit een opluchting of herkenning geven en verbondenheid.

Het wordt gewaardeerd dat er meer Opwekkingsliederen worden gezongen – de piano daarbij is een welkome aanvulling. Af en toe een combo geeft welkome

variatie. Bij de Alternatiene diensten wordt groei in opkomst gezien. Juist in deze diensten is er ruimte voor ontmoeting. Misschien kan dit wel vaker – met ruimte voor nieuwe mogelijkheden. Misschien kun je de jeugd actief of interactief krijgen tijdens het half uur van koffie drinken vooraf.

Na de dienst staan we direct op het kerkplein op de wind. Hoe komen we ertoe na de Kerk meer de band tussen God en mensen te delen en te praten onderling?

Voor sommige mensen is de zondag een lange dag. Stel je voor, dat er bijvoorbeeld om 14.00 uur af en toe een initiatief is om te gaan fietsen. Mooi is het dat de Paasmaaltijd voor iedereen is nu; al zal hierin groei nodig zijn en geduld. Het is denkbaar dat het reisje van de Diaconie ook breder wordt opgezet.



Wat wil de Kerk eigenlijk uitstralen? Warmte en betrokkenheid, meeleven en toegankelijkheid binnen de “iepen mienskip”. Mooi is dat de naam van de Kerk positief is, ook doordat er bloemen en een gebed zijn voor iedereen, dit kan wel



vaker. Maar denk bijvoorbeeld bij een vrouwenspecial, ook om anderen mee te vragen. Groothuisbezoek lijkt voorbij te zijn, maar dan? We zoeken naar een verbinding in een nieuwe opzet. Vanuit het schip van de kerk wordt momenteel gewerkt aan een bootje uitzetten in een algemeen tienerwerk voor het dorp. Maar wat te denken van een kuiertocht op zondagavond – meer bekendheid aan geven voor iedereen? We moeten eigenlijk wat slimmer bezig zijn, ook met Facebook bijvoorbeeld. Een maaltijd in de Kerk houden voor mensen uit het dorp.



Protestantse Gemeente

Aldeboarn

Bij vernieuwing realiseren we ons: “Stap voor stap” met respect voor de traditie. *De kundde gaat niet sneller dan het langzaamste schaap; en het kreupele schaap hoort er ook bij.*

Samenvattend formuleren we onze

missie:

De Protestantse Gemeente Aldeboarn

is een gemeenschap van mensen die verbonden zijn door de liefde van Christus.

Dichtbij en verder weg willen we warmte

en betrokkenheid, meeleven en toegankelijkheid uitstralen.

3. Aandachtsvelden 2018-2022

Gebed

Gebed is het fundament onder de opbouw van de gemeente. Wil een gemeente in leven blijven, dan zal zij bidden. In de eerste plaats is gebed iets van onze binnenkamer, van thuis, privé.



Zoiets kan niet door een bepaalde groep of commissie georganiseerd worden, dat geeft iedereen in zijn leven gestalte. Hiernaast is er eenmaal in de veertien dagen

een gebedskring op dinsdagavond. Hier wordt gebeden voor concrete mensen en situaties.

Als Protestantse Gemeente Aldeboarn hebben wij de beschikking over een prachtige kerk. Dat is een gebedshuis. Daarin is naar alle waarschijnlijkheid een bron zoekgeraakt. Het verdient aanbeveling deze bron waaruit Bonifatius heeft gedoopt in ere te herstellen. Hiermee kan mede ruimte geschapen worden voor gebed en mystiek.

Het verdient aanbeveling te zien of het kerkgebouw vaker open kan zijn.

Jeugdwerk

Het jeugdwerk heeft een eigen beleidsplan vastgesteld.

Het jeugdwerk zien we als een grote uitdaging. Het samen met anderen opzetten van een niet identiteit gebonden Tienerclub, start najaar 2017, is een grote stap binnen ons dorp. Hierin en hier naast is het zoeken naar mogelijkheden om het geloven samen met de jeugd handen en voeten te geven. Het is goed projectmatig te werken. Misschien is er een mogelijkheid om jong en oud aan elkaar te verbinden.

Het is van belang binnen het jeugdwerk te luisteren naar de stem van jongeren. Wanneer de erediensten geen aansluiting geven: hoe kun je wel een gemeenschap zijn? Aansluiting zoeken binnen de regio is van belang; dit biedt misschien mogelijkheden voor meer kwaliteit.

Hiernaast is er de Catechese voor de jeugd op een wijze die aansluit bij zowel de Bijbel als de tijd waarin we leven. Vrijwilligers bij de catechese zijn belangrijk. Ook hier staat ons een brede doelgroep voor ogen.

Kinderdiensten. Samenwerking met school is belangrijk. De jaarlijkse Kerk Schooldienst is een spil hierin, maar we noemen ook doopdiensten, waar veel kinderen worden begroet. Denk ook aan presentie bij St. Maarten, gastlessen op school.

Kerk in het Dorp

Het is belangrijk, dat de Kerk letterlijk en figuurlijk midden in het dorp staat. We zijn blij met de gemeente in het dorp: ze is levendig, transparant en heeft een positieve uitstraling. Het is een uitdaging dat iedereen de predikant kent door zijn of haar presentie – wellicht zelfs in een Friestalige dienst. Maar uiteraard is ieder gemeentelid ambassadeur van de gemeente! De Kerk hangt niet van één persoon af. Als de Kerk er is voor het hele

dorp, kunnen omgekeerd mensen vanuit de breedte van het dorp bijdragen aan de Kerk.

De startdienst in september 2017 – Kerkproeverij – heeft onze ogen geopend voor het feit, dat als leden van de Kerk persoonlijk vrienden en burens uitnodigen, er zeker belangstelling blijkt te zijn. De Alternatiene diensten, Kerstnachtdienst, Dienst bij de Gondelvaart bieden ook deze ruimte. Het karakter is laagdrempelig, mede met gebruikmaking van de beamer en de keuze van de liederen wordt aansluiting gezocht. De vorm van de dienst groeit mee met de tijd, terwijl het Woord centraal blijft staan. Ook diverse diensten op avond lenen zich voor deze presentie in het dorp: onder andere mannen en vrouwen en jeugdspecials. Naast het belang van de “traditionele dienst” is er ruimte voor schuiven met vormen van viering.

Rond Allerzielen 2017 is in de Kerk samen met anderen voor het eerst een herdenking van overledenen uit de Boarnster samenleving geweest. Dit blijkt in een behoefte te voorzien. Een eigentijdse herdenking voor iedereen. Hier is de Kerk dienstbaar aan het dorp zonder expliciet het evangelie te communiceren. Op geheel andere wijze is er zo bijvoorbeeld een Marché Gourmand.

Diaconie en Pastoraat

Met bescheiden middelen doet de diaconie een groot werk. Door middel van persoonlijke betrokkenheid en inzet gebeurt er als het ware meer dan het gewone. Het besef dat er in deze wereld veel armoede is, vraagt om nabijheid en steun.

In de directe omgeving wordt er steun gegeven aan de Voedselbank door inzameling. Ook wordt er in samenwerking met de predikant gelet op de “sociale minima” in ons dorp. Financiële ondersteuning is niet altijd mogelijk en nodig doordat een sociaal netwerk vaak al voorziet in de nood. Maar aandacht geven alsmede waar nodig bijspringen door benodigde spullen in te zamelen en door te geven behoort tot de mogelijkheden. De diaconie onderzoekt de mogelijkheden van een tuin, waar de oogst beschikbaar zal zijn voor onder andere de Voedselbank, en

waar de “tuinders” ontmoeting vinden. Omzien naar elkaar vindt een plaats binnen het Pastoraat, dat door wijkdames, ouderlingen en predikant wordt gedragen. De bloemengroet op zondag is er voor het hele dorp, en dit geldt ook ons omzien naar elkaar – dit wordt gedragen door heel de gemeente.

Publiciteit

Onze activiteiten vragen om een goede PR. Een Kerk die er is voor en met het dorp, deelt haar activiteiten met de dorpsgenoten. Een goed functionerende website is onontbeerlijk, maar ook aan Facebook valt te denken. Tevens is het belangrijk dat persberichten naar de regionale pers gezonden worden.

Jaarlijks meetpunt

De Kerkenraad agendeert het beleidsplan in de tweede vergadering van het kalenderjaar. In deze vergadering wordt de vraag gesteld: wie doet wat; welk aandachtsveld is onderbelicht, waar is aanscherping van het beleid nodig?