



Bij de diensten

Ochtenddienst zondag 10 april. Dit is de derde Paaszondag, en we stellen onszelf de vraag “uit welk hout ben jij gesneden?” bij Simon van Cyrene die kennelijk blijvend veranderd is door de aanraking van het Kruis van Jezus.

Middagdienst 10 april. Om 15.00 uur is er een bijzondere bijeenkomst voor jonge ouders. Er is oppas voor de kinderen geregeld en wij gaan naar boven. Neem alsjeblieft je Kinderbijbel mee (indien je die hebt). We gaan namelijk met elkaar in gesprek over de plaats van de geloofsoverdracht in het gezin. Deze middagbijeenkomst is voor ouders van kinderen tot en met de basisschoolleefijd. Het duurt tot uiterlijk 16.30 uur.

Ochtenddienst 17 april. De vierde Paaszondag.

Avonddienst zondag 17 april. Themadienst om 19.30 uur. Ik hoop in deze dienst in te gaan op het thema “hemel en hel”. Het zal het karakter van een leerdienst dragen over dit spannende onderwerp dat we uiteraard uit de Bijbel willen belichten, maar waarbij we ook passende liederen zingen.



Ochtenddienst zondag 24 april.

Deze bijzondere dienst staat in het teken van de “uitzending” van het project Roemenië. Met en voor de groep vragen wij een zegen over het project, en dat doen we in een creatieve dienst! Zeg maar “een verbouwing van de Kerk”.

Zondag 1 mei, en Hemelvaartdag 5 mei zal uw predikant in Roemenië zijn met een hele groep jongeren, waar we trouwens de Bijbel ook hopen te openen!

Zondag 8 mei Weliswaar net terug uit Roemenië, maar er is nog een gastpredikant.