



Bij de diensten

Zondagochtend 7 februari komt onze oud-predikant ds. Pit om voor te gaan. Er is na de dienst koffie drinken voor gezinnen met een mooie activiteit.

Zondagavond 7 februari is er een avondvullend programma met een bijzonder aangrijpende film gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Zeer actueel!

Zondagochtend 14 februari begint de 40 dagentijd. Ik wil zo veel mogelijk het project van de Kindernevendienst volgen.

Zondagavond 14 februari is er een Valentijn special voor stellen. Verkering, kort of lang samen: welkom. Met hulp van de commissie bieden Margreet en ik een bijzonder programma voor sámen. Het zal ongeveer anderhalf uur duren.

Zondagochtend 21 februari. Tweede zondag van de veertig dagen tijd.

Zondagavond 21 februari 's middags een peuter- en kleuterdienst samen met ds. Beer.

Zondagochtend 28 februari gastpredikant

Zondagavond 28 februari om 19.30 uur wordt de dienst van Wereldgebedsdag gehouden. We komen samen in het Andringahûs. Bij aanvang staat de koffie klaar en na de dienst is er de mogelijkheid om onder genot van een kopje koffie na te praten. De dienst is voorbereid met een aantal gemeenteleden. De fam. Westra uit Grou zorgt voor de muzikale begeleiding en de meditatie zal gehouden worden door Lykele van der Ven. De liturgie voor deze avond is samengesteld door vrouwen uit Cuba. Het thema dat zij hebben gekozen is "Ontvang mij als een kind" Dit naar aanleiding van Marcus 10 vers 13-16. Er is deze avond een liturgieboekje aanwezig.

Zondagochtend 6 maart gastpredikant

Zondagavond 6 maart Een vervolg op de "Doe diensten" van vorig jaar. We gaan beeldend geloven en gebruiken daarvoor diverse technieken. Een creatieve invulling van de avonddienst, die op 20 maart een vervolg krijgt.

Woensdag 8 maart Bidstond gewas en arbeid. We staan in deze dienst stil bij ons gewone leven en vragen hier zegen over. Na de dienst is er gemeenteavond in het Andringahûs.