



Bij de diensten

Zondagochtend 13 maart. In deze dienst hopen Siebren en Geeske Miedema hun zoontje Johannes Tjitze ten doop te houden.

Zondagavond 13 maart. Een bijzondere jeugddienst. De catechisatie groep die zich catering crew noemt heeft aan deze interactieve dienst gebouwd. Mobiel meenemen en veel goede zin. Dit wordt speciaal, in het Andringahûs.

Zondagochtend 20 maart. Deze dienst van Palmпасen is een Kerk en School dienst. Samen met de leerkrachten en de kinderen hopen we op een bijzondere dienst voor iedereen. Thema is: vergeet me niet. En hoe zich dat ontvouwt?! Maak het mee.

Zondagavond 20 maart Doedienst vanuit het Andringahûs. Interactief op het kerkplein. Creatief invulling geven aan je geloof. En dat doen we "Fan út it hert"

Witte Donderdag. In de avond vieren wij de instelling van het Heilig Avondmaal door onze Heiland Jezus Christus. Natuurlijk delen we dan ook brood en wijn, en dat juist op deze bijzondere avond lopend.

Goede Vrijdag. Met medewerking van een gelegenhedscombo gedenken wij de lijdensweg van onze Here Jezus. Wij volgen het lijdensevangelie lezend en zingend, bidden en luisterend.

Stille Zaterdag. We bezinnen ons er nog op: een bijzondere invulling van deze avond in de Kerk. Hopelijk met medewerking van jongeren. Maar we zoeken nog. Niet de Passie in Boarn zoals vorig jaar, maar wel iets unieks hopen en bidden wij.

Zondagochtend 27 maart. Paasmorgen. Op deze stralende zondag vieren wij het: de HEER is waarlijk opgestaan. De kindernevendienst doet mee, en hopelijk wij allen. Ook een gelegenhedscombo verleent medewerking.

Zondagochtend 3 april . Er komt een gastpredikant op deze zondag Beloken Pasen.

Zondagavond 3 april. Zangdienst met liederen op verzoek

Zondagochtend 10 april. Op het moment van schrijven weet ik nog niet wat voor thema we zullen oppakken. Moge God inspiratie geven!

Zondagmiddag 10 april. Voor jonge gezinnen komt er een special: ieder mag de Kinderbijbel mee nemen. Wat doen we daarmee? En voor onze kinderen is oppas.