

## Kerkdiensten

De diensten worden gehouden in de Doelhôftsjerke (tenzij anders vermeld) en zijn te volgen via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).

(Let op de begintijden)

19.30 ❖ **Woensdag 1 november, Dankdag voor gewas en arbeid, groen**

**Bijzonderheid:** Dankstond en aansluitend Gemeenteavond

**Voorganger:** Ds. Ben van Tonder, Aldeboarn

**Organist:** Jurjen de Jong

**Collecten:** Kerk, Dankstondcollecte, 3<sup>e</sup> collecte bij uitgang  
(zie blz.8)

09.30 ❖ **Zondag 5 november, 7<sup>e</sup> zondag v/d herfst, groen**

**Bijzonderheid:** Heilig Avondmaal

**Voorganger:** : Ds. Ben van Tonder, Aldeboarn

**Organist:** Jurjen de Jong

**Kindernevendienst:** Sjoukje Bouma, Jessica Aukema

**Oppas:** Irma van der Meer

**Collecten:** Diaconie, Kerk

15.30 ❖ **Peuter/Kleuterdienst:** o.l.v Dominee Beer en Jacqueline Wierda

10.00 ❖ **Zondag 12 november, 8<sup>e</sup> zondag v/d herfst, groen**

**Bijzonderheid:** School-Kerkdienst

**Voorganger :** Ds. Ben van Tonder, Aldeboarn

**Organist:** Gert Gatsma

**Kindernevendienst:** geen

**Oppas:** Marlies van Norel

**Collecten:** Kerk, binnenlands diaconaat

09.30 ❖ **Zondag 19 november, 9<sup>e</sup> zondag v/d herfst, groen**

**Bijzonderheid:** Gezinsdienst

**Voorganger :** Ds. Ben van Tonder, Aldeboarn

**Organist:** Jurjen de Jong

**Kindernevendienst:** geen

**Oppas:** Geeske Miedema, Hieke Sonneveld

**Collecte:** Kerk, Bloemen

19.30 ❖ **Avonddienst:** ds.Herman F. de Vries uit Ternaard komt spreken over Israël (voor info 'bij de diensten')

09.30 ❖ **Zondag 26 november, 10<sup>e</sup> zondag v/d herfst, groen**

**Bijzonderheid:** Eeuwigheidszondag

**Voorganger:** Ds. Ben van Tonder, Aldeboarn

**Organist:** Gert Gatsma

**Kindernevendienst:** Jehan Bouma, Ynke v/d Wal

**Oppas:** Jacoba v/d Bij

**Collecte:** Kerk, Diaconie

09.30 ❖ **Zondag 3 december**, 1<sup>e</sup> zondag van advent, paars

**Voorganger:** dhr. B. Jongsma, Surhuisterveen

**Organist:** Hielke van der Meulen

**Kindernevendienst:** Jacob v/d Bij, Saapke v/d Wal

**Oppas:** Tineke van Norel

**Collecte:** Kerk, Missionair wek

09.30 ❖ **Zondag 10 december**, 2<sup>e</sup> zondag van advent, paars

**Voorganger:** Ds. Ben van Tonder, Aldeboarn

**Organist:** Jurjen de Jong

**Kindernevendienst:** Henja Kinderman, Sjoukje Bouma

**Oppas:** Ina Bouma

**Collecte:** Kerk, Kerkblad

## Bij de diensten:

Zondag 5 november 9:30: wij vieren samen het avondmaal. Je wordt uitgenodigd om bij de tafel van de Heer samen de tekenen van het Heilig Avondmaal te gebruiken. Het is deze keer weer een lopend avondmaal.

Om 15.30 is er een peuter- kleuterdienst (zie info op pagina 10).

Zondag 12 november 10:00: in plaats van de alternatiene dienst hebben we de Schoolkerkdienst. Het thema is; "Helden gezocht," en de tekst is Rechters 6:11-16 en het verhaal van Gideon. Tijdens de dienst krijgen alle groepen van Basisschool De Finne de kans om te zingen en mee te doen. Vanaf 9:45 is er koffie en thee in de kerk.

Zondag 19 november 9:30: vandaag begint de tweede van acht maandelijke gezinsdiensten voor het nieuwe kerkjaar. Elk thema van de gezinsdiensten sluit aan bij de catechese die de volgende maandagavond om 18:30 uur plaatsvindt.

Avonddienst 19 november: ds. Herman F. de Vries uit Ternaard spreekt over Israël. Mede naar aanleiding van de huidige situatie, over de verbondenheid van de kerk met Israël en Jodendom en trouw aan Bijbelse beloftes. Politiek en godsdienst worden nogal eens vermengd, waardoor er in de kerk een geluid klinkt dat tot verwarring leidt.

Omdat het onderwerp teer en gevoelig is, meningen soms ver uiteen liggen, is er interactie in de dienst en alle gelegenheid om vragen te stellen, gedachten te delen en elkaar te ontmoeten.

De dienst begint om 19.30 uur in it Andringahûs.

Er is koffie en thee.

Liederen zijn via de beamer te volgen.

Laten we ons biddend voorbereiden op deze dienst door Psalm 122 te lezen.

Zondag 26 november 9:30: Eeuwigheidszondag. Tijdens deze dienst herdenken wij kerkleden die het afgelopen jaar zijn overleden.

## Samen op weg

In 1973 hebben de hervormden en de gereformeerden in Aldeboarn besloten om samen verder te gaan. Nu dus **50 jaar Samen op weg!**

Dit willen we vieren met een hapje, een drankje en een praatje tijdens de gemeenteavond op woensdag 1 november om 20.30 uur na de dankstond.

Het hapje en drankje wordt aangeboden door onze kerk: PG Aldeboarn.

Het praatje wordt verzorgd door dûmny Mak, Lykele van der Ven en dûmny Ben van Tonder.

Dûmny Mak en Lykele van der Ven willen ons kort meenemen naar het prille begin van ons Samen op weg zijn.

Dûmny Ben werpt met ons een blik op de kerk van de toekomst.

*Toekomst.*

*Heeft de kerk nog toekomst?*

*Wel als we het samen doen.*

*Samen op weg. Samen met elkaar. Samen. Maar dan bovenal: met God!*

Út namme fan de tsjerkerie: hiel graach oant sjen, Frank.

### 3<sup>e</sup> Collecte Dankstond 1 november



De derde collecte tijdens de Dankstond is bestemd voor Roemenië.

Marien Kroon uit Floresti,

u allen misschien wel bekend, financiert de brandstof van de busjes van Oekraïners die goederen van de Stichting Groningen, Friesland, Drenthe voor Roemenië naar Oekraïne brengen.

Per transport zijn de brandstofkosten 400,- euro.

Wat zou het mooi zijn als wij als gemeente 1 rit zouden kunnen financieren. Uw gift kunt u ook overmaken op de

rekening van de Diaconie NL38 RABO 0348 3025 09 o.v.v. Roemenië.

Grietje Veld en Pieter van Steinvorn.

## *Utnoeging betinking foar elkenien, herdenking voor iedereen*

Op vrijdagavond 3 november om 19.30 uur houden we weer een open samenkomst voor iedereen die dierbaren willen herdenken in de Doelhôfstjerke.

Een ieder is welkom om deze samenkomst bij te wonen. De namen van mensen uit ons midden, die het afgelopen jaar (vanaf oktober 2022) zijn overleden worden genoemd. De betrokken mensen daarbij zijn persoonlijk benaderd.

Sowieso is er gelegenheid om een lichtje te ontsteken, waarbij een ieder kan denken aan wie hij of zij wil, ook al zijn ze lang niet meer in ons midden. We realiseren ons dat een herdenkingsbijeenkomst met verdriet omfloerst is. Samen verdriet delen kan echter troost en warmte geven. Dit hopen wij van harte, samen met u en jou.

Er is muziek, een gedicht, stilte, respect, warmte, nabijheid, licht en verbondenheid. Aansluitend lopen we naar de begraafplaats toe, waar lichtjes branden. Na afloop is er ontmoeting bij een kopje koffie/thee.

Met vriendelijke groet,  
Alian Akkermans, Froukje Hartmans, Ben van Tonder en Grytsje Waringa