



Protestantse Gemeente
Aldeboarn

Kerkdiensten

Zie ook onze website: www.pgaldeboarn.nl

De diensten worden gehouden in de Doelhôfkerk tenzij anders is aangegeven.

- 09.30 uur ❖ **Zondag 13 november**, 9^e zondag van de herfst, groen
Voorganger: Ds. P. Rozeboom, Aldeboarn
Bijzonderheid: Heilig avondmaal
Organist: Gert Gatsma
- 19.30 uur **Film over Luther.** Op 31 oktober is het Reformatiejaar begonnen. 500 jaar geleden was het Maarten Luther die de 95 stellingen spijkerde aan de slotkapel te Wittenberg. Het **Andringahûs** is deze avond een bioscoop. We zien een film over het bewogen leven van deze reformator. .
Collecten: Diaconie, Kerk
- 09.30 uur ❖ **Zondag 20 november**, Laatste zondag kerkelijk jaar, groen, paars of wit.
We gedenken hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Voorganger: Ds. P. Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Gert Gatsma
Collecten: Kerk, Bloemen

Vandaag geen avonddienst

- 09.30 uur ❖ **Zondag 27 november**, 1^e zondag van de Advent, groen
Voorganger: Ds. R. v.d. Woude, Drachten
Organist: Jurjen de Jong
- 19.30 uur *"Ik zie Hem al staan".* Adventvesper in het **Andringahûs**.
Muzikale begeleiding door de fam. Westra uit Grou. Algehele leiding L. van der Ven.
Collecten: Kerk, Missionair werk

09.30 uur ❖ **Zondag 4 december**, 2^e zondag van de Advent, paars
Voorganger: Ds. P. Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Gert Gatsma

Vandaag geen avonddienst

10.00 uur ❖ **Zondag 11 december**, 3^e zondag van de Advent, paars
Voorganger: Ds. P. Rozeboom, Aldeboarn
Bijzonderheid: Alterna 10^e dienst
Organist: Jurjen de Jong
Collecten: Kerk, Onderhoud en Restauratiefonds

Vandaag geen avonddienst

09.30 uur ❖ **Zondag 18 december**, 4^e zondag van de Advent, paars
Voorganger: **Gast predikant**
Organist: Jurjen de Jong
19.30 uur Avonddienst
Collecten: Kerk, Diaconie

Iedere zondag is er kindernevendienst en is er oppas voor de kleintjes



Bij de diensten

Zondagochtend 13 november. In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal. Nog één keer lezen wij uit het boek Prediker, en wel uit hoofdstuk 12. Een stuk vol prachtige beeldspraak waarin het ouder worden van een mens beschreven wordt. De inhoud van dit hoofdstuk heeft echter reikwijdte voor alle generaties.

Zondagavond 13 november. Op 31 oktober jongstleden is de “het Reformatiejaar” begonnen: 500 jaar geleden was het dat Maarten Luther de 95 stellingen op een kerkdeur spijkerde. Over deze kerkhervormer is een aangrijpende film gemaakt. Deze spannende film gaan we 13 november draaien in het Andringahûs. De film duurt 2 uur en is echt een aanrader! Natuurlijk pauzeren we voor een kop koffie, en na afloop kunnen we nog even onze verbazing en reactie delen. Een bijzondere bioscoop heet ons welkom!

Zondagochtend 20 november – laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst gedenken wij voor Gods aangezicht diegenen uit ons midden waar we het afgelopen jaar afscheid van hebben moeten nemen. We doen dit samen met de familie van deze medegelovigen die we uitgenodigd hebben voor deze dienst. Moge God ons genadig nabij zijn en troost en vrede schenken. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting in het Andringahûs.

Zondagavond 20 november houden we geen dienst.

Zondagochtend 27 november. Eerste Advent. Er is een gastpredikant.

Zondagochtend 4 december. Tweede Advent en zendingsdienst. Samen met de zendingscommissie is deze dienst voorbereid. Zie ook elders in dit blad. We starten een project: *Koe zoekt gezin*. Met elkaar willen we het geld gaan sparen om een koe te schenken aan een arm gezin in Moldavië. Dit gaat via de stichting Mensenkinderen, een organisatie die praktische hulp geeft in kleinschalige projecten aan de armste mensen in onder andere Moldavië. Sinds ruim een jaar ben ik bestuurslid van deze stichting. De medewerkers zijn heel gedreven en werken vanuit een eenvoudig kantoortje vol passie om armoede te bestrijden, hoop te geven, tot ontwikkeling te brengen vanuit de liefde van God. In de dienst gaat het om de vraag wat zending nu eigenlijk inhoudt en hoe wij daaraan kunnen bijdragen. Na de dienst neem ik ons allen mee aan de hand van foto's naar Moldavië, waar ik recent immers geweest ben voor deze stichting.

Zondagavond 4 december is er geen dienst.



Zondagochtend 11 december Derde Advent.

Boer zoekt vrouw
Boer zoekt kip
Boer zoekt land
Vrouw zoekt
God zoekt mens
Mens zoekt God

.... Een uitdagende en creatieve dienst. Vraag je vriend en buurvrouw maar mee! Vanaf 09.30 is er koffie en om 10.00 uur begint de dienst.

Zondagavond 11 december is er geen dienst.

Zondagochtend 18 december. Vierde Advent met een gastpredikant.