



Protestantse Gemeente
Aldeboarn

Kerkdiensten

Zie ook onze website: www.pgaldeboarn.nl

De diensten worden gehouden in de Doelhôfkerk tenzij anders is aangegeven.

- 09.30 uur ❖ **Zondag 11 september**, 13^e zondag van de zomer, groen
Voorganger: Ds. P. Rozeboom, Aldeboarn
Bijzonderheid: Heilig Avondmaal
Organist: H. v.d. Meulen
Collecten: Diaconie, Kerk
- 09.30 uur ❖ **Zondag 18 september**, 1^e zondag van de herfst, groen
Voorganger: Ds. P. Rozeboom, Aldeboarn
Bijzonderheid: Startzondag
Organist: Gert Gatsma
Collecten: Kerk, Plaatselijke Zending
- 09.30 uur ❖ **Zondag 25 september**, 2^e zondag van de herfst, groen
Voorganger: Dhr. L. v.d. Ven, Aldeboarn
Bijzonderheid: Fryske Tsjinst
Organist: Jurjen de Jong
- 19.30 uur ❖ Praise dienst, m.m.w. band "Revelation" uit Wolvega. Zij zullen Opwekkingsliederen ten gehore brengen. Meezingen kan en mag uit volle borst
Collecten: Kerk, Kerk in actie Werelddiaconaat
- 09.30 uur ❖ **Zondag 2 oktober**, 3^e zondag van de herfst, groen
Voorganger: Ds. P. Rozeboom, Aldeboarn
Bijzonderheid: Israëlzondag en Doopdienst
Organist: Gert Gatsma
- 19.30 uur ❖ Thema: "Israël" Er wordt stilgestaan bij de plaats van Israël in Gods plan. Leiding Ds. Piet Rozeboom die samen met zijn vrouw Margreet ook de muzikale begeleiding verzorgt
Collecten: Kerk, en Israel

10.00 uur ❖ **Zondag 9 oktober**, 4^e zondag van de herfst, groen
Voorganger: Ds. P. Rozeboom, Aldeboarn
Bijzonderheid: Alterna 10^e dienst
Organist: Jurjen de Jong

Iedere zondag is er kindernevendienst en is er oppas voor de kleintjes



Bij de diensten

Zondagochtend 11 september vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal. We lezen samen uit Prediker 4 over het touw dat uit drie strengen bestaat. Deze tekst wordt nog al eens bij een huwelijk gelezen, en dat is mooi, maar de betekenis reikt verder.



Zondag 18 september vieren wij met elkaar de **startzondag**. Vanaf 09.30 uur staat de koffie en thee klaar. Heel graag eten we daarbij taart en koek en daarom deze oproep voor “Heel Boarn Bakt”. Neem alsjeblieft je lekkere creatie mee (graag al gesneden), zodat we een heerlijk taarten en koeken buffet proeven. Om 10.00 uur begint dan de dienst in de tuin achter het Andringahûs. Het thema richt zich op de windwijzer op de Kerk: het paard. Dat kunnen we die zondag goed zien: er komt een paard en een pony, en later kunnen kinderen vast even meerijden, en wie weet volwassenen ook! De bekende Early

Bird verleent medewerking. Neem alsjeblieft vrienden en vriendinnen en burens mee. Na de dienst is er een glaasje, en natuurlijk rijdt het paard met wagen rond. Tenslotte gaan we samen eten: onder andere een broodje hamburger, maar ook poffertjes. Om een uur of 14.00 sluiten we af. We houden de START dit maal geheel op zondag, opdat ook de kinderen mee kunnen doen en eten en vieren. Geve God ons een blijmoedige en inspirerend startzondag!

Zondagmorgen 25 september is er een Fryske tjinste met als voorganger Lykele van der Ven. Het bidden zal in die dienst centraal staan. Uitgangspunt is de vraag van de leerlingen aan Jezus: “Hear, wolle Jo ús bidden leare, lykas ek Johannes it syn learlingen leard hat?”

Zondagavond 25 september beginnen we weer met de avonddiensten vanuit de Commissie Vorming en Toerusting. Deze dienst zal een praisedienst zijn met de ons inmiddels bekende en vertrouwde band Revelation uit Wolvega. Dit keer zullen zij opwekkingsliederen zingen, en natuurlijk kunnen we meezingen. Er zullen verschillende nieuwe opwekkingsliederen gezongen worden: wat zijn er mooie nieuwe liederen!

Zondagochtend 2 oktober houden wij een doopdienst: Johannes en Hiltsje Nijdam – van der Bij hopen Wout ten doop te houden, en Jacob en Jacoba van der Bij – van Keulen hopen Norah ten doop te houden. Het is vandaag bovendien Israëlzondag en dat alles bij elkaar geeft ons in Gods naam hopelijk ruimschoots genoeg voor een blije en opbouwende dienst. Tijdens deze dienst zal er opnieuw tienerdienst zijn voor de jongeren van 12 tot en met 15 jaar.

Zondagavond 2 oktober gaan we verder met de Israëlzondag, een zondag waarin speciaal wordt stilgestaan bij de plaats van Israël in Gods plan.

Wat vertelt de kabbala ons over het wezen van Israël? (Kabbala betekent “ontvangen” en is een mystieke invalshoek van het Joodse geloof) Om die vraag te beantwoorden staan we eerst stil bij wat kabbala is en wat het voor ons kan betekenen. Vervolgens gaan we na wat de kabbala ons over het begrip Israël te vertellen heeft. Hopelijk kunnen we zo dichterbij komen, dichterbij de wezenlijke betekenis van Israël! De inleiding over bovenstaande geeft Andries Hoitsma. Hij leidt groepen waar werk van Weinreb gelezen en bestudeerd wordt en verzorgt inleidingen. Er zullen muzikale intermezzo's zijn van Margreet en Piet Rozeboom.

Zondagochtend 9 oktober is er opnieuw een Alternatiene Dienst.