

# Beleidsplan 2012-2016

*Wij willen een gemeenschap zijn van mensen voor wie het geloof in Jezus Christus de centrale plek inneemt in het leven en die dit geloof met anderen delen.*



*Protestantse Gemeente*  
**Aldeboarn**

## Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan over de periode 2012 – 2016. Het document is zorgvuldig opgesteld door een werkgroep die hier ruim een jaar aan heeft gewerkt. Gedurende deze periode is de werkgroep een behoorlijk aantal keren bijeengewees om een visie te ontwikkelen ten aanzien van de toekomst van onze gemeente. Dit heeft de werkgroep uiteraard niet alleen gedaan, meerdere keren is op de Grote Kerkenraad gesproken over de visie van ons als gemeente en ook zijn onderdelen van dit beleidsplan in stukken aangeboden en besproken. Naast dat deze avonden hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit beleidsplan waren het sowieso waardevolle avonden. Daarnaast is er ook een avond met de commissie Vorming en Toerusting gesproken.

Vooraf had de commissie voor ogen om een kort en bondig beleidsplan voor te leggen met daarin een heldere onderbouwde visie. Daarbij was het belangrijk dat het beleidsplan niet het eind van een project zou zijn maar dat het een startschot zou zijn voor activiteiten die er aan bijdragen om als gemeente een stapje dichterbij die visie te komen.

Dat startschot ligt in de vorm van dit beleidsplan nu voor u. In het beleidsplan wordt een aantal concrete richtingen benoemd waaraan we in de periode 2012 – 2016 met elkaar als gemeente aan moeten werken. Om er voor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk opgevolgd wordt is het belangrijk om onze activiteiten regelmatig te toetsen aan de richtingen zoals beschreven in het beleidsplan. Het voorstel zou zijn om 1x per jaar op de Grote Kerkenraad een vergadering te besteden aan het beleidsplan. Daarnaast is het van belang om per richting een geleding verantwoordelijk te stellen voor het “bewaken” van deze richting.

## Identiteit

### *Een beeld van de gemeente*

De Protestantse Gemeente Aldeboarn bestaat uit ca. 500 leden. De verdeling man-vrouw is ongeveer fifty-fifty. De gemiddelde leeftijd ligt rond 45 jaar. Qua leeftijdsopbouw is de gemeente tamelijk evenredig verdeeld, alhoewel in het kerkbezoek de ouderen de overhand hebben. Aldeboarn is een agrarisch dorp met veel melkveehouders. Het gemiddelde opleidingsniveau is mbo. Het gemiddelde inkomen van de gemeenteleden ligt naar schatting iets boven het modaal inkomen.

Aldeboarn is één van de eerste kerkelijke gemeentes in Nederland waar hervormd en gereformeerd samenging (1 mei 1973). Dat dit al in zo'n vroeg stadium tot stand kwam, geeft ook wel aan dat beide kerkelijke stromingen niet ver uit elkaar hebben gelegen. En wat er zeker ook aan heeft bijgedragen is de sterke gemeenschapszin die het dorpsleven tot op vandaag kenmerkt.

Gemeenschapszin is trouwens ook een woord dat voor het geloofsleven van de mensen erg belangrijk is. Over het algemeen zijn de mensen niet dogmatisch ingesteld (daarmee is bedoeld: niet gericht op de inhoud en de formulering van het geloof); het geloof is vooral een zaak van de praktijk. Er is dan ook een actief kerkelijk leven met veel commissies, clubs, activiteiten, een grote kerkenraad. Er zijn diverse catechesegroepen, gesprekskringen, en een Bijbelkring. Het kerkenwerk wordt door veel mensen gedragen.

Deze niet-dogmatische instelling maakt het lastig om de identiteit van de gemeente goed te omschrijven. Het is een typische dorpsgemeente, de enige in het dorp. Daardoor is zij ook veelkleurig. Een deel van de gemeente weet zich aangesproken door de richting van het Evangelisch Werkverband en het Confessioneel Gereformeerd Beraad. Een ander deel neigt meer naar de liturgische kant. (Dit zijn overigens geen 'strijdende partijen'.) Maar het overgrote deel van de gemeente is zich niet bewust van allerlei kerkelijke stromingen.

Desalniettemin zou je Aldeboarn op basis van de predikanten die de afgelopen decennia beroepen zijn, kunnen typeren als een gemeente die in de orthodox-protestantse traditie staat. Als gemeente hechten we aan een Bijbelse prediking waarin de bevrijdende boodschap Christus' kruis en opstanding centraal staat. Vanuit dit uitgangspunt willen wij gemeente zijn met een open oog en een open hart voor iedereen die de Heer op onze weg brengt.

Wat tenslotte opvalt is dat relatief veel jongeren actief bij de gemeente betrokken zijn, met name via de catechisaties, de kringen en de avonddiensten. De tweede dienst op zondag is met name met het oog op hen gehandhaafd. Het idee is om de ochtenddiensten hun traditionele karakter te laten behouden en de avonddiensten opener van opzet te laten zijn: interactief, divers, en ruimte voor nieuwe ideeën. Bij veel avonddiensten is de jeugd actief betrokken door middel van voorbereiding en/of (muzikale) medewerking.

### *De context*

Aldeboarn is een klein dorp van ca. 1500 inwoners in Mid-Fryslân. Volgens de dorpingen is het een hechte gemeenschap. Er is een actief dorpsleven met veel (sport)verenigingen. Hoogtepunt is de jaarlijkse gondelvaart eind augustus, waarvoor vele dorpingen zich enorm inzetten. Ze hebben er veel voor over om dit tot een geslaagd weekend te maken. Toch wordt er wel geklaagd dat steeds minder mensen zich willen inzetten en verantwoordelijkheid willen dragen. Een klacht die ook meer en meer vanuit de verenigingen en clubs in het dorp te horen is. Ondanks de hechte gemeenschap die de dorpingen ervaren zie je dus ook dat mensen meer en meer op zichzelf gericht zijn en genoeg hebben aan hun eigen leven.

Opvallend is dat 'kerkelijk' en 'niet-kerkelijk' in het dorp vrij soepel samengaat. Natuurlijk zijn er vooroordelen naar de kerk, maar er is geen sprake van een scheiding van culturen. Er wordt door kerkmensen veel waarde gehecht aan participatie in het dorpsleven. Aldeboarn is een dorp met een ontspannen sfeer en waar de mensen over het algemeen gemoedelijk samenleven.

## Visie

Wij willen een gemeenschap zijn van mensen voor wie het geloof in Jezus Christus de centrale plek inneemt in het leven en die dit geloof met anderen delen.

### Uitwerking van de visie

Laat deze visie eens goed op je inwerken, wat betekent dit voor jou? Jezus Christus die de centrale plek inneemt in ons leven. Dat klinkt fantastisch en ongetwijfeld dat er iets in ons dit verlangen onderkent en ondersteunt. Maar dan de volgende gedachten: wat betekent dat voor mij, wat moet ik er voor doen en misschien ook wat zou ik er voor moeten laten. Een geweldig streven maar hoe kunnen we hier aan voldoen. Willen we hier wel aan voldoen? Krijgt je geloof er een impuls van of zakt de moed je bij voorbaat al in de schoenen?

Het laatste deel van de visie, het delen van ons geloof met anderen, wat roept dat bij ons op? Zien we ons zelf bij de ingang van de supermarkt staan om te evangeliseren of kunnen we hier misschien ook invulling aan geven door een steun te zijn voor anderen, een blik, een simpel gebaar of een luisterend oor? Of een helpende hand of een gebed? Het zijn allemaal vragen die deze visie bij ons op kunnen roepen.

De kern van deze visie is dat Jezus Christus de centrale plek inneemt in ons leven. Voor je gevoel is het misschien wat hoog gegrepen; de realiteit is vaak anders. Toch willen wij dit doel voor ogen houden, omdat we geloven dat een relatie met Jezus het mooiste en het beste is wat je als mens kunt overkomen. Je kunt het vergelijken met het vinden van je ware liefde. In een liefdesrelatie neemt je partner ook de centrale plek in. Je wilt zoveel mogelijk tijd met elkaar doorbrengen, je wilt alles delen, je bent gelukkig met elkaar, voelt je veilig bij elkaar, en belangrijke beslissingen die je neemt bespreek je eerst samen. Geldt dit in zekere zin ook niet voor onze relatie met Jezus Christus? Door Hem krijgt ons leven een diepe betekenis. Hij geeft richting aan ons leven. Door zijn onvoorwaardelijke liefde mogen wij ons werkelijk thuis voelen bij Hem en mogen wij telkens weer een nieuw begin maken. Jezus in het centrum van ons leven betekent dat wij zonder Hem niet kunnen en willen bestaan.

In de volgende punten willen we nog eens aangeven waarom Jezus zo belangrijk voor ons is:

- Jezus is voor ons gekruisigd, Hij heeft onze zonden op zich genomen
- Jezus is voor ons de bevrijding, we hoeven niet onszelf te redden, we worden gered.
- Jezus geeft ons de Heilige geest, waardoor wij kracht krijgen om als christen te leven.
- Jezus heeft ons laten zien wie God is
- Jezus geeft hoop op en verlangen naar de toekomst

Waarom kiezen wij voor *Jezus* als centrale plek in ons leven, en niet voor God? Samen met de hele kerk belijden wij de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar wij hebben in onze visie voor Jezus gekozen, omdat we geloven dat in Hem zichtbaar wordt wie God ten diepste is. Als de Zoon van God heeft Hij ons de Vader bekend gemaakt. Voor ons is Jezus, zijn leven, zijn sterven en zijn opstanding, het centrum van het geloof in God.

De liefde van God is niet voor een kleine groep mensen, maar voor iedereen. En daarom kunnen en willen wij het geloof niet voor onszelf houden, maar proberen dat te delen met anderen. Dat hoeven we niet alleen te doen maar met de steun van Jezus en vanuit de kracht van de Heilige Geest. Het geloof delen met anderen, ook met mensen buiten de kerk, kan op allerlei manieren tot uiting komen: in woorden en in daden, spontaan en door georganiseerde activiteiten, in het groot en in het klein. Als we vanuit de liefde van Jezus handelen, zullen we ervaren dat we van het geven niet armer worden maar juist rijker.

## Actiepunten voor het beleidsplan 2012-2016

De bovenstaande visie is tweeledig. De eerste helft is gericht op vorming en toerusting van de gemeente. De tweede helft is vooral gericht op het uitdragen van het geloof naar anderen. Je zou ook kunnen zeggen: het eerste is meer naar binnen gericht, het tweede is meer naar buiten gericht. Beide accenten zijn nodig in de gemeente van Christus.

Met behulp van alle ideeën die uit de kerkenraad naar voren gebracht zijn, hebben wij een opsomming gemaakt van beleidspunten die de komende jaren onze aandacht verdienen.

Allereerst worden de punten genoemd die betrekking hebben op de vorming en toerusting van de gemeente (dus: naar binnen gericht).

- **Jaarthema**

De commissie Vorming en Toerusting zorgt voor een jaarthema dat als een rode draad door het kerkelijk seizoen heenloopt. Het thema keert herhaaldelijk terug in ochtenddiensten en avonddiensten, en wordt steeds van een andere kant belicht. Ook andere gemeenteactiviteiten kunnen hierop worden afgestemd: de Bijbelstudiekring, een gemeenteavond, een bezinning in de kerkenraad, een catecheseavond, een preekbespreking, het groothuisbezoek. Het is belangrijk dat het onderwerp dat tot jaarthema wordt verkozen, aansluit bij de vragen die in onze gemeente leven. Het doel van zo'n jaarthema is dat wij ons als gemeente gedurende een seizoen echt verdiepen in een bepaald aspect van het christelijk geloof. Tot nu toe wordt een bepaald onderwerp steeds op één avond of in één preek behandeld. Vaak blijven er dan nog allerlei vragen liggen die niet beantwoord (kunnen) worden. Het voordeel van een jaarthema is dat je het een vervolg kunt geven. Je kunt langer en dieper op hetzelfde onderwerp ingaan. Dit biedt de gemeente de gelegenheid om zich een specifieke onderdeel van het christelijk geloof eigen te maken. Zo hopen we te werken aan onze vorming tot mensen voor wie het geloof in Jezus de centrale plek inneemt.

- **Gebed**

Gebed is de kurk waarop de kerk drijft. Wil een gemeente in leven blijven, dan moet zij bidden. Hierover is haast iedereen het eens, maar de praktijk is vaak weerbarstig. Hoe geven wij in onze gemeente concreet gestalte aan een goede gebedspraktijk? In de eerste plaats is gebed iets van onze binnenkamer, van thuis, privé. Zoiets kan niet door een bepaalde groep of commissie georganiseerd worden, dat moet iedereen in zijn eigen huis en gezin gestalte geven. Wat we als kerk wel kunnen doen is: elkaar aanmoedigen, er met elkaar over praten, met elkaar zoeken naar manieren om het gebed een centrale plek te geven in ons leven, samen ontdekken wat de waarde en de kracht van het gebed is. Dit zou bijvoorbeeld heel goed kunnen door er een jaarthema van te maken.

Verder: als protestantse gemeente Aldeboarn hebben wij de beschikking over een prachtige kerk. Dat is een gebedshuis. We willen zoeken naar manieren om ons kerkgebouw nadrukkelijker als gebedshuis te gebruiken. Bijvoorbeeld door één of twee keer per week de kerk een uur open te stellen voor iedereen die op zoek is naar stilte, naar gebed, naar God. Mensen kunnen er terecht voor persoonlijk stil gebed, maar natuurlijk ook voor een gezamenlijk gebed: iemand die met/voor je bidt (de dominee of iemand anders). Tijdstip en frequentie moeten nader bepaald worden.

- **Jeugdwerk**

De jeugdraad is in het leven geroepen om het reilen en zijlen rondom het jeugdwerk met elkaar te kunnen bespreken. In de jeugdraad zijn alle groepen vertegenwoordigd die een rol spelen in het

jeugdwerk. Deze groepen zijn de catechisatie, de jeugdclubs, de jeugddienst commissie, de kindernevendienst, de 20+ gespreksgroep. Daarnaast is er een gemeentelid aanwezig tijdens de vergaderingen die signalen vanuit de gemeente in kan brengen.

De kerk beschikt over een bar waarin de jongeren in de weekenden bijeen komen. Van de consumpties wordt een deel afgedragen aan de jeugdraad.

Vanuit de jeugdraad zijn een aantal speerpunten benoemd die binnen de termijn van het beleidsplan naar een hoger niveau getild gaan worden.

1. De komende jaren moet de inhoud van de vergadering dusdanig omgezet worden dat de bijeenkomst voor alle groepen van meerwaarde is
  - a. Relevante informatie vanuit de kerkenraad (en vanuit andere bronnen) verspreiden binnen de leden van de jeugdraad
  - b. Iedere bijeenkomst staat er een groep centraal waarbij er met elkaar nagedacht kan worden over de vorm waarin de betreffende groep met de jeugd en het geloof bezig kan zijn
  - c. Er wordt met elkaar nagedacht over de manier waarop meer jeugd in aanraking zou kunnen komen met Jezus
  - d. De jeugdraad wordt minder een praatgroep maar krijgt ook een rol waarbij plannen worden besproken en uitgewerkt
2. Na een paar “magere jaren” is er een nieuwe lichtung jeugd opgestaan die met name binnen de jeugdclubs actief zijn. Om deze jeugd een eigen plek te geven is er een actie op touw gezet om de bar “op te pimpen”, in de basis voldoet de bar hij moet op sommige plekken echter vernieuwd worden (verf, behang, vloer, etc.). hierdoor is hij weer up-to-date en nog belangrijker hij wordt meer van de jeugd zelf en daardoor een bindende factor. Vanuit die binding kunnen er nieuwe initiatieven ontplooid worden.
  - a. De eerste stap in dat proces is het opknappen van de bar zelf. Met elkaar kan er iets moois van gemaakt worden
  - b. De bar kan nadat hij is opgepimpt aan gemeenteleden beschikbaar gesteld worden voor het geven van feesten en partijen, de jeugd doet het beheer en ontvangt de inkomsten welke gebruikt kunnen worden voor het jeugdwerk.
  - c. Vanuit de binding met elkaar en het plezier dat er is bij het gezamenlijk nastreven van een doel moet het mogelijk zijn om in de toekomst gezamenlijk zich in te zetten voor de gemeente dan wel een goed doel of iets dergelijks.
3. Nieuwe media is onder jeugd razend populair, binnen onze gemeente wordt gewerkt aan een nieuwe website. De basis staat maar moet verder uitgebreid worden, hierbij liggen er kansen om jeugd te bereiken. Het is een mooie plek om met de jeugd te communiceren. De 16+ heeft overigens al een eigen Hyves pagina opgezet.
  - a. We beginnen met het verstrekken van informatie via de website. Wanneer is er club, catechisatie, kindernevendienst, etc.
  - b. Vanuit daar wordt er gekeken of het van toegevoegde waarde is wanneer er gebruik gemaakt wordt van andere vormen van media. You tube, Twitter, Hyves, etc. de mogelijkheden zijn enorm, de vraag is echter of deze vormen van media helpen om de relatie met de jongeren te versterken en zo ja op welke wijze. Hierover wordt verder nagedacht alvorens verdere implementatie plaatsvindt.

\*\*\*

Tot zover de beleidspunten die betrekking hebben op de vorming en toerusting van onze gemeente. Nu volgen opnieuw drie beleidspunten, maar die hebben betrekking op het delen van het geloof met anderen, en zijn dus meer naar buiten gericht.

- **Website**

Tijdens het ontstaan van het beleidsplan is er al een begin gemaakt met de vraagstelling: Hoe kunnen we de bestaande website een meer prominente plaats geven in het kerkelijke gebeuren? Hierbij in ogenschouw te nemen dat we ons niet alleen richten op de gemeenteleden maar dat we ook trachten mensen “van buiten” te bereiken.

De website zoals die in de lucht was, had een vrij eenvoudige structuur maar dat waren ook de beperkingen. Verder moest hij ook geüpdatet worden met nieuwe modules omdat dit de laatste tijd niet gebeurd was, dit ook door ontbreken van een duidelijk idee wat we als gemeente wilden met de gebouwde site. De kosten van het gebeuren waren relatief laag.

Binnen onze gemeente is er expertise aanwezig op dit terrein en we verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we daarvan gebruik mogen maken. Oriënterend is er geïnformeerd of er mogelijkheden zijn om een pakket te gebruiken en wat de kosten zijn. Er is een ontwerp gemaakt voor een geheel nieuwe website, verfrissend, makkelijk toegankelijk en door de webmaster eenvoudig te beheren.

Nu deze basis aanwezig is kunnen we gaan nadenken wat we verder met de website voor ogen hebben. We denken aan het zoeken van een groep(je) mensen wat een soort website-redactie gaat vormen met daarin ook een web redacteur. Verder zijn we van mening dat de website meer moet zijn dan het weergeven van de digitale versie van het kerkblad en het preekrooster. Je zou kunnen denken aan een kolom van een wisselend gemeentelid, foto's van bijzondere bijeenkomsten. Dit zijn activiteiten waarbij je kunt verwijzen naar de website en hierdoor ontstaat de mogelijkheid bekendheid en belangstelling te creëren. Ook kunnen we denken aan kerkdiensten via de site.

Verder denken we aan een opwarmer in het kerkblad: waar zijn we mee bezig en hieraan een brainstormsessie koppelen. Ook ligt momenteel, zoals al vermeld, de vraag bij de jeugdraad hoe zij de website kunnen gebruiken om de relatie met de kerk en het geloof te versterken. Dit laatste geldt natuurlijk niet alleen voor de jeugd, maar zou ook voor andere geledingen binnen de kerk kunnen gelden.

- **Kinderdiensten**

Een paar keer per jaar zit onze kerk bijna of helemaal vol. Dan is er iets bijzonders aan de hand: een feestdag, een doop of belijdenis, een schoolkerkdienst. Mensen die normaal gesproken niet (vaak) naar de kerk komen, zien dan een reden om wel te gaan. Vaak heeft dit te maken met hun (kleine) kinderen. Die hebben op school een uitnodiging gekregen voor de doop van een broertje of zus van een klasgenoot; of ze hebben op school liedjes aangeleerd die ze op zondag in de dienst mogen zingen. En als een kind z'n ouders vraagt om mee te gaan naar de kerk, dan gebeurt dat sneller dan dat een ouderling of een dominee erom vraagt. Kortom: kinderen kunnen – via school – eenvoudig worden uitgenodigd voor een kerkdienst; en voor de ouders die niet (vaak) naar de kerk komen werkt dit enorm drempelverlagend.

Wat willen we hiermee doen? Om te beginnen hebben we al één keer per jaar een schoolkerkdienst. Dat willen we zo houden. Vervolgens zouden we dit uit kunnen breiden met een tweede kinderdienst. Over de precieze vorm en inhoud hiervan moet worden nagedacht. Te denken valt bijvoorbeeld aan een 'verteldienst': een dienst zonder preek, maar met een Bijbelvertelling, of het uitspelen van een Bijbelverhaal. En natuurlijk veel kinderliedjes of een kinderkoor. In hoeverre de school daar actief bij betrokken moet worden, is nog een vraag. In ieder geval zouden we de school kunnen 'gebruiken' om de kinderen uit te nodigen en in te schakelen. Wie wordt verantwoordelijk voor de organisatie van deze tweede kinderdienst? In eerste instantie denken wij aan de kindernevendienstcommissie. Maar tegelijk kunnen hier ook mensen voor gevraagd worden die dit eenmalig een keer willen voorbereiden.

### **Alpha-cursus**

Een veel voorkomende manier om het geloof met andere mensen, ook niet-gelovigen, te delen is het organiseren van een Alpha-cursus o.i.d. Zo'n cursus schept een ruimte binnen de eigen gemeente die helemaal is ingericht op het verwelkomen van belangstellenden en buitenstaanders. Daar kunnen zij leren wat het christelijk geloof inhoudt, maar zij kunnen ook zien hoe het in de praktijk functioneert binnen de gemeente. Bovendien, omdat zo'n cursus wordt georganiseerd door de plaatselijke gemeente, biedt het de gelegenheid om vele gemeenteleden mee te laten doen, ieder met zijn/haar eigen gaven: gastvrijheid, evangelisatie, luisteren, onderwijzen, bemoedigen, gebed, dienen, enz. Voor niemand hoeft de drempel te hoog te zijn, want ieder kan precies dat doen wat bij hem/haar past.

Hoe ziet zo'n Alpha-cursus er uit? Het concept Alpha bestaat uit 10 avonden en een weekend. Elke avond bestaat uit een gezamenlijke maaltijd, een korte inleiding op het thema van die avond, en een bespreking in kleine groepjes. Binnen die kleine groepjes krijgt ieder de ruimte die hij nodig heeft in zijn zoektocht naar God. Deze opzet (eerst een inleiding, dan doorpraten in kleine groepen) biedt enerzijds een duidelijk stuk informatie over wat het geloof inhoudt, en anderzijds de ruimte voor iedere deelnemer om zijn/haar vragen te stellen.

Het aanbieden van een Alpha-cursus vraagt de nodige organisatie en medewerking van mensen. Er moet bijvoorbeeld gekookt worden. Dit kan door gemeenteleden gedaan worden, die vervolgens ook mee-eten met de groep. Er moeten groepsleiders zijn die de gesprekken in de kleine groepjes leiden. En er moeten mensen zijn die een thema in willen leiden. Daarnaast is de PR een belangrijk aspect dat goed geregeld moet worden. Kortom: het starten van een Alphacursus vraagt om inzet van een groep mensen, maar ook om voldoende draagvlak en enthousiasme in de gemeente en in de kerkenraad.

Om hier een begin mee te maken stellen wij voor om de cursus eerst een keer 'intern' te draaien, d.w.z. met/voor eigen gemeenteleden. Op die manier kunnen we eerst zelf ondervinden wat Alpha precies is en wat er voor nodig is om aan buitenkerkelijken/niet-gelovigen iets aan te bieden wat echt de moeite waard is. Hopelijk levert dit ook een enthousiaste groep mensen op die zich wil gaan inzetten voor de cursus.

Tenslotte: met het oog op het missionaire werk in onze gemeente heeft de kerkenraad besloten om voor beperkte tijd (1 tot 2 jaar) een kerkelijk werker aan te stellen. Deze heeft o.a. tot taak om de gemeente enthousiast te maken en toe te rusten voor het ontplooiën van missionaire activiteiten, waaronder de hierboven besproken Alpha-cursus.

\*\*\*

Tot zover de beleidspunten. We zien deze zes beleidspunten stuk voor stuk als waardevolle en concrete agendapunten waar wij als gemeente en kerkenraad in de komende vijf jaar hopelijk met plezier en enthousiasme aan kunnen gaan werken.