

Afgelopen zondag 7 augustus ging ds. Rozeboom voor samen met ds. Robert.

Ds Robert is dominee in 5 gemeenten in het zuiden van Slowakije. Hier bevindt zich een Hongaarse minderheid ter grootte van een paar honderdduizend mensen. De mensen zijn hier erg arm en de levensomstandigheden zijn niet te vergelijken met Nederland. Ds Robert sprak in het Hongaars, en de Rozeboom in het Nederlands er achteraan. Dit was een bijzondere dienst.

De preek was naar aanleiding van Handelingen 8: 4-6

In de preek vergeleek Ds. Robert situaties in de huidige wereld met Samaria en hoe we Samaria kunnen vermijden, echter hij eindigde met: Wees gehoor aan het Woord, kies niet zelf je woord of je dienst uit maar realiseer je dat er in het leven ook moeilijke terreinen zijn. Wees niet bang en vergeet niet je broers en zusters die je in Samaria hebt. Wees niet bang Jezus te belijden als je Verlosser, als je zo doet weet je dat je op je plaats bent en dat je in ontberingen kunt dienen en dat je een zegen ontvangt. Zo kun je blij leven met in je hart de vrede en liefde van Jezus