

Hij Komt!



Sinterklaas is weer in het land! Is het jou ook wel eens opgevallen dat de Sint wel wat dingetjes met geloven gemeen heeft? Denk maar bijvoorbeeld aan het kruis op zijn mijter en zo zijn er nog wel meer.

Op **15 november om 19.30 uur** in de Doelhôftsjerke zal **ds. P. Rozeboom** vertellen wat de kleren van de Sint betekenen en daarnaast zal hij het hebben over een andere Persoon die komt.

Kom jij ook?

